



Sneeuwvaartje in Nederland

Ballonvaart op zaterdag 28 februari in de sneeuw, en dat "gewoon" in Nederland. Vrijdag op zaterdag nacht viel er in onze omgeving aardig wat sneeuw. De zon kwam vroeg op een scheen over het prachtige winterlandschap. Hoewel ik geen vaart gepland had ging ik aan de slag om de condities te bestuderen. Het zag er prima uit. Een westen wind van zo'n knoopje of vier, de meteoroloog zag het ook zitten. Ik belde Dutch Mill om de vaart aan te melden. "Je bent de eerste" kreeg ik te horen en kreeg de tip mee om maar een dikke jas aan te trekken, daar had zelfs de meteoroloog niet aan gedacht. Verder geen bijzonderheden. Even snel crew en een paar gelukkige passagiers geregeld en we waren op pad naar ons opstijgveld in Deurne (Noord Brabant). Eigenlijk zonde om voetstappen te zetten in zo'n maagdelijk wit veld. Maar ja, alles heeft z'n prijs. We legden een zeil onder de ballon. Misschien overbodig maar zo houden we de ballon schoon. Vertrek ging soepel. Ik riep Volkel tower op en deze was tot mijn verbazing actief geworden. Zo zie je maar, ook in het weekend is er tegenwoordig oorlog. De controller stuurde me naar 500 voet. Op zich prima, alleen op die hoogte stond niet al te veel wind. Na zo'n 45 minuten mocht ik naar 1500 voet waar ik wat meer wind oppikte. Na ruim anderhalf uur besloot ik te landen. Bijzonder was dat beneden 100 voet AGL de wind 180 graden draaide. De boer die ons verwelkomde had dit gezien en vroeg zich af hoe ik de ballon naar zijn veld stuurde, iets wat ik me ook nog steeds afvraag. Staande landing natuurlijk. De champagne was koud zoals ook de jonge klare voor de uiterst gastvrije boer, de heer van de Berkmortel. **Henri van Bommel**


